



Over Gods wegen

De wortels van het geloof zijn op velerlei manieren gegrond in de wielersport. Denk bijvoorbeeld aan de vrome Gino Bartali. De heldenverering van de arbeiders op de weg doet denken aan die van heiligen uit de Bijbel. Jesse de Haan weet er alles van. Naast een bijzonder talent op de fiets, beschikt de 21-jarige Heerdenaar over een onvolprezen passie voor het geloof.

JASPER BUNSKOEK
Wielerveel.nl

Hij is een bijzondere verschijning in het peloton. Toen Jesse de Haan twee jaar geleden zijn oude trainingfiets

Gazelle 

Supplier
Nationaal Sportcentrum
Papendal

uit zijn schuurtje haalde, kon hij niet vermoeden dat hij binnen twee jaar bij de nationale wielertop zou behoren. „Ik was een behoorlijk goede schaatsler, maar verkoos een studie theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven boven de sport. Het geloof in mij kwam tot leven en werd een grotere passie dan de schaatsport. Maar na een jaar wilde ik toch mijn oude schaatsvrienden weer eens opzoeken. We trainden samen in de zomer op de fiets. Dat ging zo verdraagd goed, dat ik eigenlijk per ongeluk een licentie heb gekocht.”

Daarna ging het hard, binnen een mum van tijd won De Haan zijn eerste wedstrijden. „Ik bleek te beschikken over behoorlijk wat talent. Ik ben dankbaar dat ik dit gestel heb gekregen. Ik beleef enorm veel plezier aan het fietsen. Zowel in trainingen als in wedstrijden.”

Schema

Andere renners in het peloton kennen hem als een rustige maar ijzersterke coureur. Misschien komt die kracht wel uit het feit dat De Haan zichzelf een strak schema oplegt. „Ik sta op,

lees mijn Bijbeltje, pak mijn fiets voor een halve dag training, stap onder de douche, en studeer tot negen uur 's avonds. Dan ga ik slapen. De volgende dag begint het weer opnieuw. Het is een bepaald ritme, ik kan mijn tijd zo perfect indelen.”

Over zijn grote passie praat De Haan wel eens met de andere mannen in het peloton. „Ik begin er zelf vaak niet over, maar het levert wel eens hilarische momenten op. Ik reed in de Ronde van Zuid-Holland waar ik helemaal niet bekend ben, maar zag opeens een gebouwtje waar ik Bijbelstudie geef. Ik was verbaasd en wilde het moment delen met een andere renner. Ik likte de renner voor me aan en vertelde het. Hij begreep er natuurlijk niet veel van. Na afloop hebben we er nog goed om kunnen lachen.” Dok met zijn ploeggenoten kan De Haan goed opschieten. „We hebben pas nog een trainingskamp gehad, dat was aller-gezelligst. Naast trainen was er ook tijd voor een grap of een rol. Er is vooral wederzijds respect naar elkaar toe.”

Zondag

Bij zijn ploeg Koopmans Cube weten ze precies wat ze aan Jesse de Haan hebben. En andersom is het net zo. Aan een koers op zondag is soms niet te ontkomen, maar het liefst zit De Haan in de kerk tussen andere christenen. „Er is één voorwaarde voor het geloof. Het gaat erom dat je gelooft dat Jezus het mogelijk heeft gemaakt om in vrede te leven met God. Ik ben niet principieel bezwaard tegen koersen op zondag, maar ik ontmoet op zondag liever andere christenen.” Het missen van de zondagse kerkgang maakt de theologiestudent in de week goed. „Het is belangrijk dat je dat gemis opvangt. Ik heb het geluk dat ik dat doordeeweeks met mijn studie kan inhalen.”

Dat Jesse de Haan geen vrijbuiters op de fiets is, weten ze in het peloton al lang. „Het spelletje gaat om winnen en dat wil ik dan ook. Ik wil mijn training maximaal benutten.” De studie en het geloof zullen voor De Haan altijd boven de wielersport blijven staan. „Ik kom werkelijk tijd te kort om te lezen wat ik wil lezen. Daarom wil ik wat ik doe op de fiets, maximaal doen. Het is een extra motivatie voor mij.”

Als het ooit tot een keuzemoment komt, hoeft de leerling van apostel Paulus niet lang na te denken. „Als ik moest kiezen tussen het geloof en de wielersport, dan stap ik morgen nog uit de koers.” ■

STEEKKAART

Naam: Jesse de Haan
Geboortedatum: 16 Oktober 1987
Woonplaats: Heerde/Leuven
Ploegen: WV De IJsselstreek (2007), WRV De Peeldelaars (2008), Koopmans Cube Cycling Team (2009-heden)